

LEVEN IN JEZUS 1 - GEESTELIJK LEVEN

Het verhaal van Jezus & het Koninkrijk

- Gebaseerd op het boek 'Doing Spirituality – The Journey of Character Formation toward Christlikeness' (Geestelijk leven – karaktervorming als reis naar gelijkvormigheid aan Christus)
- Het verhaal van mijn/jouw leven, het leven van Jezus en van God.
- Discipelschap: leerling zijn van Jezus in de Evangeliën.
- Transformatie: kijken naar de brieven van Paulus
- Hoe dan? Het praktische proces van transformatie
- Plan voor het leven: wat is jouw plan om te worden als Jezus?

Inleiding in het leven van Jezus – 5 lezingen.

- Je bent een door en door geestelijk wezen, met een eeuwige bestemming in Gods geweldige universum
- Om voor eeuwig te regeren door die Ene, Jezus Christus
- Eeuwig leven met Jezus begint nu al – op dit moment. Het sacrament van het hier en nu.
- Onze momenten, ons leven, eeuwigheidswaarde geven door bewust te leven in Gods aanwezigheid, met het karakter van Christus en de kracht van zijn Geest. Zijn betrokkenheid erkennen in alles wat we denken, zeggen en doen.

Wat is het verhaal van jouw leven?

- Het belang van het verhaal, van mijn en jouw verhaal. Wie ben jij/ welk leven leid jij? Wie wil je worden?
- Je bewust worden van jouw eigen verhaal, door het te vertellen en je toe te eigenen.
- Dat verhaal krijgt doel en zin in zoverre het verbonden is aan en herkend wordt in het licht van Gods verhaal – in dat van Jezus' levensverhaal.
- *Zoe aionios* (eeuwig leven) gaat niet over lengte, maar over kwaliteit: Gods leven in de toekomstige eeuwen dat nu al geleefd wordt in Jezus door zijn Geest die in ons woont.

Het verhaal van Jezus' leven

- Als mens is Jezus het beeld voor ons leven: leven in een dagelijkse afhankelijkheid van Abba, in zijn dienst.
- Hoe? Als leerling van zijn aardse abba, Jozef – een leven van hard werken, leren, gehoorzaamheid, temidden van zijn familie.
- Door een eenvoudig, ongehaast leven te leiden van toegewijd gebed.
- Door het bestuderen van de Torah en memorisatie, waardoor Hij een wereldbeeld ontwikkelde in overeenstemming met Gods verhaal van het Koninkrijk en daardoor te zien hoe zijn eigen leven (roeping, zending) daarin paste.

Mijn Vader werkt aan een stuk door, en daarom doe ik dat ook. Waarachtig, ik verzeker u: de Zoon kan niets uit zichzelf doen, hij kan alleen doen wat hij de Vader ziet doen; en wat de Vader doet, dat doet de Zoon op dezelfde manier. De Vader heeft de Zoon immers lief en laat hem alles zien wat hij doet. (Joh. 5:17, 19-20)

De Geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven, om een genadejaar van de Heer uit te roepen. (Luk. 4:18vv vlg Jes. 61:1-2)

Om over na te denken en te praten.

1. Wat is jouw definitie van leven in/met Jezus?
2. Waarom is het verhaal en het vertellen daarvan zo belangrijk?
3. Denk/Praat eens na over jouw verhaal: probeer een paar (drie of vier) belangrijke momenten te bedenken die voor jou keerpunten waren in je leven met Jezus.
4. Wat waren de belangrijke factoren in Jezus' leven met Abba, waardoor Hij geestelijk gevormd werd voor de dienst in Gods Koninkrijk?
5. Probeer in je eigen woorden te formuleren wat het grote verhaal is van Gods Koninkrijk – van schepping en herschepping.