

LEVEN IN JEZUS 2 - LEERLING ZIJN VAN JEZUS

Terugblik: Leven in/met Jezus

- Eeuwigheidsleven NU – eeuwig leven met Jezus – HOE?
- Door jouw levensverhaal te interpreteren en te laten vullen door het verhaal van Jezus als leerling van zijn Abba ...
- In Gods grotere verhaal van de komst van het Koninkrijk
- Dat betekent dat we herkennen wat ONZE plaats (leven en zending) is in de komst van Gods Koninkrijk op aarde. Dat gaat in wezen over ...
- Discipelschap / leerling zijn ontleend aan Jezus en de Evangelieën
- EN geestelijk leven / transformatie, zoals Paulus in zijn brieven schrijft.

De Evangelieën: Jezus navolgen

- *Mathetes* – gedisciplineerde/toegewijde leerling = geestelijke vorming.
- Jezus zegt: ‘Om mijn leerling te zijn moet je
 1. Jezelf verloochenen;
 2. Je kruis op je nemen en
 3. Mij volgen (Mt. 16:24)

Het doel van ons discipelschap is dat we gaan lijken op onze leraar: Een leerling staat niet boven zijn leermeester; pas als iemand zich alles eigen heeft gemaakt zal hij de gelijke zijn van zijn leermeester (Lk. 6:40, zie ook Mt. 10:25).

Modern equivalent: leerling -> je toewijden aan -> leven met -> leren van -> worden als.

Overzicht vanuit het Evangelie van Matteüs

Je kunt geen 2000 jaar teruggaan om samen met Jezus te leven, MAAR je kunt dagelijks met Jezus leven, elk moment interactief van Hem leren door zijn Woord en Geest hoe je je leven moet leiden zoals Hij zou doen als Hij jou was ...

HOE? Door de ‘grote vier’ uit het Evangelie van Matteüs:

- De grote opdracht (Mt. 28:16-20)

- Het grote gebod (22:36-40)
- De grote uitnodiging (11:28-30)
- De grote roeping (4:18-20)

Mt 28:16-20

Toen ze Jezus zagen bewezen ze Hem eer, al twijfelden enkelen nog. Jezus kwam op hen toe en zei ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn discipelen (leerlingen), door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden (gehoorzamen) aan alles wat Ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’

Grote zendingsopdracht of groot gebrek (engels: *commission* en *omission*)? We maken bekeerlingen, maar vergeten leerlingen te maken.

Leerlingen van Jezus maken (niet van ons) door zelf leerling te zijn; we hebben autoriteit in zoverre we zelf onder het gezag van de Koning staan

We maken leerlingen door

1. Hen op te nemen in de gemeenschap – het leven en de liefde van de Drie-eenheid – de dood en opstanding van de Messias, het ritueel van de waterdoop.
2. Hen te trainen om gehoorzaam te zijn aan alles wat de Koning heeft opgedragen – let op het verschil tussen proberen en trainen. De Koning is bij ons door zijn krachtige aanwezigheid (zijn Geest)

Het grote gebod

Wat betekent ‘alles wat Ik jullie heb opgedragen’? Hoe gehoorzamen we dat? Het antwoord van Jezus op deze vragen is LIEFDE. Leer een leven van liefde te leiden.

‘Meester, wat is het grootste gebod in de wet?’ Hij antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede, daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat.’ (Mt. 22:36-40)

LIEFDE voor God vervult en gehoorzaamt alles wat Hij van ons verlangt.

De grote verbetering

- Beperkt tot Lev. 19:18 'Heb je naaste lief ALS jezelf' – liefde voor een zichtbare naaste 'bewijst' de liefde van de onzichtbare God
- MAAR: 'als jezelf' schiet tekort – liefde voor jezelf is gebroken liefde.
- Verbetering / 'upgrade' van het systeem: 'Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief.

Zoals Ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben' (Joh. 13:34-35).

ZOALS, kathos, betekent zowel de standaard als de bron van liefde, zowel de maat van de liefde als de manier waarop naar die liefde geleefd wordt – Gods liefde door de Messias ... in en door ons!

De grote uitnodiging / beperking

'Kom naar Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal Ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.' (Mt. 11:28-30)

Beperken we de uitnodiging tot de rust van de redding? Of komen we onder het juk van Jezus als Koninkrijks leerling en vinden dan in zijn nabijheid de rust voor ons leven?

Het doel is: van Jezus te leren om te worden als Hij. HOE?

Zijn juk op ons nemen van de geestelijke gewoontes van Gods leven en liefde: het geheim van het lichte juk van Jezus dat ons leert in liefde te leven.

De grote roeping

The Great Calling of Disciples



Vertaling schema:

- Mt. 4:19 – Wereld - (vissers van mensen worden) Context.
- God: Kom, volg Mij. Wees geliefd. – Geestelijk leven.
- Mt. 3:17 / Lk. 15 / Mt. 22:36-40
- Gemeenschap – Ik zal jullie vormen - Relevantie

Om over na te denken en te praten:

- Geef in je eigen woorden weer wat discipelschap van Jezus betekent, zoals Hij dat onderwees en in de praktijk bracht.
- Hoe wil jij (eventueel) vorm geven aan 'gehoorzaam alles wat Ik jullie heb opgedragen'? Heeft jullie kerk een plan om hun leden te trainen en onderwijzen om alles te gehoorzamen wat Jezus ons geboden heeft?
- Wat zijn de drie belangrijkste waarden van Jezus oproep tot discipelschap?