

LEVEN IN JEZUS 3 - SPIRITUALITEIT EN TRANSFORMATIE

Terugblik en introductie van het begrip 'spiritualiteit' (geestelijk leven)

- Leven met Jezus is eeuwig leven op dit moment.
- In de Evangeliën gaat het over leerling van Jezus zijn en Koninkrijksleven.
- De vele hedendaagse betekenissen van 'spiritualiteit'.
- De bijbelse betekenis: Paulus' gebruik van het woord 'pneumatikos' (van de (G)geest).
- Bijbelse vraag: welke (G)geest vormt jou?

De bijbelse betekenis van 'spiritualiteit'

Paulus spreekt over drie soorten mensen (1Kor. 2:11-3:1-4):

1. De geestelijke (pneumatikos) mens: in wie Gods Geest woont en die daardoor worden geleid in gedachten, woorden en daden.
2. De natuurlijke (psychikos) mens: die geleid wordt door de geest van 'deze eeuw' = wereldse waarden en geloof.
3. De vleeselijke (sarkikos) mens: die geleid wordt door zondige begeerten en gecorrumpeerde verlangens.

Gods doel en bestemming voor ons

- 'Dat Christus gestalte in u krijgt' (Gal. 4:19).
- 'Het evenbeeld te worden van zijn Zoon' (Rom. 8:29), dwz zoals Christus worden, 'evenbeeld' is eikon, Jezus' icoon worden.
- 'Door de Geest van de Heer worden veranderd naar de luister van zijn beeld' (2Kor. 3:18), dwz 'beeld van Christus' = het karakter en charisma van Christus = de vrucht en gaven van de Geest (Gal. 5:22/1 Kor. 12:8-10).

Paulus' model voor 'hoe dat te bereiken'...

- Door participatie en transformatie, zoals hij uitlegt in zijn theologie (Gods verhaal) in Romeinen:
- Rom. 1-4: Allen hebben gezondigd en hebben Gods verzoening nodig.
- Rom. 4: Abraham, de vader van alle gelovigen.
- Rom. 5: 'in Adam' werden we allemaal slaaf van zonde en dood (Egypte) ... MAAR 'door de Messias' zijn we levend gemaakt om te 'heersen in het eeuwige leven' (Rom. 5:17).
- Rom. 6: Het kantelpunt: Uittocht uit de slavernij door de doop in de Messias ... in zijn – en daarom onze – dood en opstanding in het eeuwige leven door de Geest in het Koninkrijk van God.

Door participatie en transformatie

- Rom. 7: Niet de wet van de Sinai, maar het nieuwe verbond.
- Rom. 8: Leven in de Geest in het 'reeds en nog niet'. Het beloofde land (KOG???) beschrijft de oefening om te regeren in het heden en in de toekomstige eeuw.
- (Rom. 9-11: Een uitstapje naar het etnische Israël/de Joden.)
- Rom. 12-16: Paulus' verplichting om in alle levenssferen geestelijk te leven ... oftewel: hoe ziet dat veranderde leven eruit:

'Daarom, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen ... U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil.' (12:1-2)

Romeinen 6, Paulus geeft vier stappen van participatie en transformatie.

1. In onze geest (kennis): 'Wij weten' (3,6,9) omdat we gedoopt zijn in Christus' dood en opstanding. Feit! We zijn gered!
2. In ons hart (geloof): 'We geloven dit' (8). Dus we kiezen ervoor te geloven dat het waar is ... vrij om te leven 'met Christus' en niet 'voor de zonde'.
3. In onze houding (erkenning): 'Zo moet u ook uzelf zien: dood voor de zonde, maar in Christus Jezus levend voor God' (11). Besluiten deze houding aan te nemen.

4. Door onze daden (vs. 13, 'in dienst stellen'). Handelen op grond van wat we weten en geloven: stoppen met het doen van zonden door rechtvaardig te handelen.

Vervolg 4 stappen

- De tweeledige actie van het dagelijks 'offeren' van ons lichaam (wil, verstand, emoties etc.) in de verzen 13-23 is taal van de tempel/de priesters.
- Negatief/reactief: 'Stel uzelf NIET langer in dienst van de zonde als werktuig voor het onrecht (afgoderij)' staat tegenover
- Positief, proactief: 'Maar stel uzelf in dienst van God als werktuig voor de gerechtigheid.'

Deze twee kanten van de praktijk zijn onze dagelijkse aanbedding van God ... onze 'P&T' ... ons dagelijks sterven aan onszelf en opstaan tot Gods LEVEN.

Aanwijzingen en geboden

- Onze 'P&T' in Jezus leidt tot aanwijzingen (indicatieven): dat wat God gedaan heeft en geboden (imperatieven): hoe wij daarom moeten leven.
- In Efeziërs spreekt Paulus over 'Julie ZIJN nieuw, WEES/LEEF daarom als nieuwe mensen'.
- Paulus schrijft: 'Op gezag van de Heer zeg ik u dus met klem: ga niet langer de weg van de heidenen met hun loze denkbeelden' (Ef. 4:17) HOE?
- Door 'afleggen' en 'aandoen' (de taal van de doop): vervang oude, zondige gewoontes door nieuwe gewoontes die bij een discipel horen en leef zo volgens je nieuwe natuur in Christus. Paulus geeft daarvan concrete voorbeelden:
 - Leg daarom de leugen af en spreek de (Ef. 4:25)
 - Als u boos wordt, zondig dan niet (4:26-27). Hoe?
 - Laat wie steelt niet meer stelen, maar ... (4:28). Hoe?
 - Laat geen vuile taal over uw lippen komen, maar (4:29). Hoe?
 - Als we de zondige praktijken niet afzweren, 'geven we de duivel een kans in ons' (4:27) en 'bedroeven we de heilige Geest' (4:30).
 - Vers 31 vat dat nog eens samen: 'Laat alle wrok en drift en boosheid varen, alle geschreeuw en gevloek, en alle kwaadaardigheid'. Hoe?

- ‘Wees goed voor elkaar en vol medeleven; vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft’ (4:31). DUS: kathos is zowel de standaard als de bron van vergeving.
- Zijn conclusie lezen we in Ef. 5:1-2: ‘Volg dus het voorbeeld van God, als kinderen die Hij liefheeft, en ga de weg van de liefde, zoals Christus die ons heeft liefgehad en zich voor ons gegeven heeft als offer, een geurige gave voor God.’

Om na te denken en na te praten

1. Vertel in je eigen woorden wat Paulus bedoelt met een geestelijk mens zijn – wat betekent geestelijk in het onderwijs van Paulus?
2. Wat is Gods doel voor de mensen?
3. Beschrijf het theologische model van waaruit Paulus werkt? Oftewel: hoe bereiken we geestelijke transformatie
4. Praktisch: wat betekent dat voor ons dagelijks leven – hoe ziet dat eruit?