



OpenDoors

DANGEROUS FAITH

SESSIE 2

**BIJBELSTUDIES OVER
VERVOLGING**

SESSIE 2

'EN EEN WOLK ONTTROK HEM AAN HUN OGEN'

Introductie

In het begin van het boek Handelingen geeft de Here Jezus Zijn discipelen de buitengewoon uitdagende taak om het evangelie naar de uiteinden van de wereld te verspreiden. Daarna verdwijnt Hij simpelweg. Dit betekent niet dat de Here Jezus ons in de steek laat; Hij heeft er juist een bedoeling mee. De Here Jezus zegt hier eigenlijk: "Nu is het tijd voor jullie om de onmogelijke dingen te doen die Ik gedaan heb."

In deze video ontmoeten we tante Mabel, een christelijke vrouw uit China die weet hoe het is om jarenlang vervolgd te worden. Ze voelde zich vaak volledig verlaten. En toch ontdekte ze Gods bedoeling met dit alles.

Bekijk en bestudeer

- Bekijk deel 2 van Dangerous Faith: 'En een wolk onttrok Hem aan hun ogen.'
- Lees Handelingen 1:1-11.

Een stukje context

Tijd: 33 na Chr.

Locatie: Jeruzalem

In de veertig dagen na Zijn opstanding verscheen de Here Jezus meermalen aan zijn discipelen. Niet alleen aan de elf apostelen, maar ook aan de leden van Zijn familie en aan nog veel meer andere volgelingen (Paulus voorziet ons van een lijst in 1 Korintiërs 15:3-8).

Deze gebeurtenis vindt plaats op de Olijfberg ten oosten van Jeruzalem.

Lucas geeft ons een ander, korter verslag van de hemelvaart, aan het einde van het door hem geschreven evangelie. Zijn eerste boek, zoals hij het noemt in Handelingen 1:1-2.

Verken

- Slachtoffer gemaakt, in elkaar geslagen, misbruikt en eenzaam, zo schreeuwde Mabel het uit naar de Here God: "Heer, waarom laat U zich niet zien?" Heb jij je ooit verlaten gevoeld door de Here God?
- In Handelingen 1:3 staat dat Jezus Christus in levenden lijve verscheen aan zijn apostelen 'met veel onmiskenbare bewijzen'. Kun je een aantal van deze verschijningen opschrijven? Op welke manier bewijzen ze dat de Here Jezus is opgestaan uit de dood?
- In de video zegt Ron dat de hemelvaart van de Here Jezus ons ruimte geeft om Zijn werk op onze manier te doen. En zo worden zelfs onze mislukkingen, onze twijfels, onze worstelingen manieren waarop de Here God Zijn kracht laat zien door ons heen aan de wereld. Hoe denk je dat onze mislukkingen, twijfels en worstelingen Gods kracht laten zien?
- Mabel wilde dat de Here God fysiek aan haar verscheen, maar dat gebeurde niet. Ze geloofde dat de Here God haar nooit in de steek zou laten, en dat Hij juist vrijgevig was. "Omdat het leek alsof Hij verdwenen was, gaf Hij mij de ruimte om het onmogelijke te doen, door Zijn kracht om te volharden." Wat is jouw reactie daarop? Ben jij op een plek waar de Here God jou ruimte geeft om iets te doen wat onmogelijk lijkt?

Bid

Veel vervolgte christenen staan oog in oog met overweldigende moeilijkheden.

- Op de Malediven betekent Maledivisch zijn dat je moslim bent. Iemand die ervoor kiest de islam achter zich te laten kan zijn of haar staatsburgerschap verliezen.
- In Jemen moeten christenen hun geloof volledig geheim houden. Als hun geloofsovertuiging ontdekt wordt staat hen verbanning, eerwraak vanuit hun stam of de doodstraf vanuit de staat te wachten.
- In Somalië kan alleen al de verdenking dat iemand christen is ertoe leiden dat hij onthoofd wordt.

Toch zijn er in deze plaatsen geheime gelovigen die ontdekken dat de Heilige Geest ze de kracht geeft om te volharden.

Voor de vervolgte kerk

Bid voor christenen die geïsoleerd en verbannen worden door hun overheid of gemeenschap. Bid dat ze moed houden en blijven vertrouwen op de Here God. Bid dat ze weten dat Hij aanwezig is, zelfs al lijkt de Here Jezus afwezig. Bid voor allen die in lijden volharden, dat ze hierin een doel ontdekken.

Voor onszelf

Bid dat de Here God de ruimte krijgt het onmogelijke te doen in onze levens. Onthoud dat de opstanding dagen later kwam terwijl het leek alsof de Here Jezus voorgoed weg was. Bid dat jouw mislukkingen en jouw twijfels gebruikt zullen worden door de Here God om Zijn aanwezigheid en kracht te tonen.