



DANGEROUS
FAITH

SESSIE 8

**BIJBELSTUDIES OVER
VERVOLGING**

SESSIE 8

IN ELKE STAD DREIGT VERVOLGING

Introductie

De hoofdstukken 20 en 21 van Handelingen verhalen van Paulus' reis van Macedonië terug naar Jeruzalem. Onderweg logeert hij bij christenen in plaatsen waar hij doorheen reist: Troas, Milete, Tyrus, Ptolemaïs en Caesarea. Tijdens de reis krijgt hij waarschuwingen dat er gevaren dreigen. Dat er vijanden op hem wachten in Jeruzalem en dat hij gearresteerd zal worden.

En Paulus berust daar in. Hij weet wat er gaat gebeuren en toch gaat hij door. Hij zegt: "Ik ben niet alleen bereid om me te laten gevangen nemen in Jeruzalem, maar zelfs om er te sterven omwille van de naam van de Heer Jezus."

Paulus wist dat de Here Jezus de overwinning al had behaald. Hij wist dat er gevaar op de loer lag, maar dat niets hem kon tegenhouden het evangelie bekend te maken.

Bekijk en bestudeer

- Bekijk deel 8 van Dangerous Faith: In elke stad dreigt vervolging.
- Lees Handelingen 20:17-38 en 21:7-14.

Een stukje context

Tijd: april/mei in het jaar 57 na Chr.

- Paul vertrekt uit Filippi na Pasen. Hij hoopt dat hij voor Pinksteren in Jeruzalem aankomt. In 57 na Chr. viel Pasen op 7 april en Pinksteren op 29 mei.
- Agabus was een profeet uit Jeruzalem. We horen voor het eerst van hem in Antiochië in Handelingen 11:27-28 wanneer hij een hongersnood voorspelt die de Romeinse wereld zou treffen.
- In Caesarea verblijft Paulus bij Filippus. Hij bracht het evangelie zo'n 24 jaar eerder naar Samaria, nadat de dood van Stefanus ervoor had geleid dat christenen Jeruzalem moesten verlaten. Paulus was deels verantwoordelijk voor deze golf van vervolging.

Verken

- Stel je voor dat je tot de groep behoort die Paulus adviseert over zijn volgende stap. Welke argumenten zou jij aanvoeren om hem ervan te overtuigen niet naar Jeruzalem te gaan?
- In deze tekstgedeelten komen vaker beelden terug van ketenen en gevangenschap. Maar in Handelingen 20:22-23 beschrijft Paulus zichzelf als een 'gevangene van de Heilige Geest'. Wat betekent dit volgens jou?
- De vrienden van Paulus waren in staat om te bidden, te midden van alle waarschuwingen en angsten, dat de wil van de Here God gedaan zou worden. Is er een periode in jouw leven geweest dat jij dat gebed moest bidden? Misschien zit je nu in zo'n situatie?
- "In het christelijk leven is ongehoorzaamheid de enige nederlaag." Zijn er gebieden in jouw leven waarover jij de regie aan Jezus Christus wil geven? Hoe word jij geroepen om Hem te volgen in plaats van jouw eigen verlangens?

Bid

Christenen wereldwijd lopen bewust het risico opgepakt, gevangengenomen of zelfs gedood te worden als zij de roeping van de Heilige Geest volgen.

- In Centraal-Azië smokkelen christenen Bijbels en andere christelijke lectuur naar plekken waar het bezitten hiervan illegaal is.
- In Soedan blijven predikanten hun gemeente ontmoeten. Zij blijven preken, zelfs als ze weten dat ook maar één wanklank gevangenschap tot gevolg kan hebben.

Naar aardse maatstaven zou je kunnen denken dat deze mensen mislukkelingen zijn, worstelend met kleine gemeenschappen, in omstandigheden van moeite en armoede. Maar zij weten dat Jezus Christus de overwinning heeft behaald.

Voor de vervolgte kerk

Bid voor de nabestaanden van hen die gestorven zijn voor hun geloof. Bid voor christenen die gevangenzitten of onder huisarrest staat. Bid voor hen die oneerlijke processen of ander onrecht te wachten staan. Bid dat zij weten dat, wat er ook gebeurt, Jezus Christus de overwinning heeft behaald.

Voor onszelf

We bidden dat we leren zien hoe een zegevierend, christelijk leven eruit ziet. Bid dat we niet verleid worden door macht, welvaart of status, maar in plaats daarvan leren van de Here Jezus, wiens kracht geuit werd in nederigheid en dienstbaarheid en wiens overwinning de dood aan het kruis was.